



Over Poerim en Zikna

Het is 1845 uur, een dinsdagavond en ik rijd op de snelweg. Ik ben onderweg terug naar Amsterdam. De meeste mensen die mij in hun leasebak passeren denken aan hun stampot, hun chili con carne of erwtensoep die thuis op hun wacht. Ik zit in mijn auto met bijna 2,5 maal het klokje rond en denk aan Zikna. Één van de mensen die mij helpt met Zikna is aan de telefoon. De persoon die we moeten spreken woont in het zuiden des lands. Al rijdend borrelt een "idee" in mij op. Kijk, als we daar nou carnaval gaan vieren daar, dan komen we hem misschien tegen. Het antwoord verraste mij. Rabbijn Katz, in carnaval heb ik geen zin maar om samen met u Poerim te vieren des te meer.... Deze persoon komt inderdaad naar mij toe met Poerim.

Maar dit antwoord typeert Zikna. En op carnaval, én op poerim verkleed men zich. Op beide dagen wordt ook gedronken. Maar Poerim geeft ons een actuele inhoud mee. Poerim is Jewish revival door en met simche (blijdschap), door inhoud, door betekenis en door perspectief.



Foto Zikna met Mr.C.G. van der Staaij

Zikna brengt die boodschap ook. Zikna brengt nieuw elan, nieuwe kracht en nieuwe hoop, met nesjomme, met zingeving en met betekenisgeving. Dat gaat ons steeds meer lukken. We hebben al over de honderd mensen met wie we contact hebben. Dat doen we niet alleen, er is een groeiend team van vrijwilligers dat ons met allerlei zaken helpt.

U kunt ons verslag lezen op onze website www.zikna.nl. Enkele zaken wil ik hier toch even noemen. Onze Israel reis die we samen met Okay reizen organiseren, begint vorm te krijgen. Om praktische redenen hebben we besloten in het najaar te reizen. Het warme weer is dan voorbij, terwijl de regens meestal pas in de winter vallen.

Ons project Chaj Lajeled is van start gegaan. Wij hadden een eerste bijeenkomst. Daar waren een tiental ouders aanwezig. Wij hadden als spreekster Mr. M. Peels-Nooter uit Zeist. Zij heeft een heleboel uitleg gegeven over de ins en outs van het PGB. Daarnaast vond er een groepsgesprek plaats over het project Chaj Lajeled zelf. De groep ouders was enthousiast en er is alle reden om hiermee door te gaan. Heeft u zelf interesse of weet u iemand die daar baat bij zou hebben maak dan svp contact.

Dit alles doen wij naast onze pastorale gesprekken. Ieder gesprek inspireert ons meer en overtuigt ons meer hoe belangrijk het is dat we bestaan. Wij hebben dan ook ons bestuurslid Carlo Bachrach gevraagd een stukje te schrijven. Hij begeleidt ons bij de pastorale gesprekken. Hij is een klankbord. Door zijn expertise hopen we de gesprekken naar een hoger niveau te kunnen tillen. Ook groeit ons comité van aanbeveling. Het tweede kamerlid Mr. C.G. van der Staaij, Professor, M. Levi directeur AMC en Dr. A. Plaisir, scriba van de PKN zijn tot dit comité toegetreten. Dit proces wordt binnenkort afgerond.



Mr. M. Peels- Nooter

Besimcha, Shmuel Katz,
pastoraal werker stichting Zikna

Ziknaton

Geachte lezer,

Het is alweer een klein jaar geleden dat Shmuel Katz mij benaderde vanuit zijn positie als aanstaand pastoraal werker met de vraag om bestuurslid te worden bij Zikna. Ik heb niet lang nodig gehad om daar ja op te antwoorden.

Shmuel Katz en ik kennen elkaar al aardig wat jaren. Als psycholoog/psychotherapeut had ik al eerder goede ervaringen met hem opgedaan. Hij was enkele jaren geleden werkzaam voor de stichting Sjoewa Jisraeel en kwam zodoende in contact met veel mensen. Enkele van de mensen die ik begeleidde vonden bij hem een belangrijke en prettige aanvulling op mijn ondersteuning. Het was spijtig dat, door subsidie-perikelen, Shmuel voortijdig met Sjoewa moest stoppen.

Shmuel bleef echter niet stil zitten. Recent is een modern Nederlands diploma pastoraal werk aan zijn CV toegevoegd. De beloning voor een proces waarmee hij zorgvuldig en intensief bezig is geweest.

Gelukkig kon hij na ontvangst van zijn bul, meteen opnieuw van start. Nu met Zikna. Zikna is er voor mensen die tijdelijk of langdurig een moeilijke periode doormaken. Zij hebben het vaak extra zwaar. Vaak ontbreekt het hen ook aan familie en/of vrienden, ze hebben geen sociaal netwerk dat hen opvangt. In zo'n periode blijkt Shmuel Katz van onschatbare en inspirerende waarde. Met zijn steun en activiteiten komen mensen een stapje verder. Ofschoon

onze pastoraal werker natuurlijk niet de problemen zomaar kan wegnemen, ervaren degenen die open staan voor hem doorgaans een verlichting dan wel een concrete kwaliteitsverbetering van het leven.



Voor Zikna hebben Shmuel en ik regelmatig discreet contact. Situaties waarin onze pastoraal werker terecht komt tijdens zijn activiteiten, verlangen structureel professioneel overleg. Het is met veel plezier dat ik Shmuel professioneel ondersteun bij zijn prachtige en belangrijke werk. Telkens valt mij op hoe betrokken Shmuel is en hoe gedegen hij te werk gaat!

Mocht u zelf momenteel een zware periode doormaken, aarzelt en schroomt u dan niet contact te zoeken met Zikna, met onze Shmuel en met een groeiend aantal vrijwilligers!

Vanuit mijn bestuurlijke en inhoudelijke betrokkenheid wens ik u alle goeds en Chag Sameach.

Carlo Bachrach,
bestuurslid Zikna



Een vrolijke Toe Bisjwat met Zikna



Vrijwilligersbijeenkomst met Chaja Italiaander



twee van onze vrijwilligers
Jan Post en Henk van Essen



Waarom zet ik mij in voor stichting Zikna ?

In het mededelingsblad van de VBV, las ik een artikel over de stichting Zikna. Dit zette mij tot denken aan. Ik dacht aan Joodse oorlogsslachtoffers, in 1945 eenzaam en verlaten uit de oorlog teruggekomen, nu op een kamertje in een bejaarden of verpleegtehuis. Niemand kent deze mensen, ze zijn zelf niet in staat om contact te zoeken. Zelf ben ik ondergedoken geweest in de oorlog. De naweën van de oorlog blijven je levenslang bij. Ik ben in Eindhoven geboren, begin 1942. Mijn ouders zouden gedeporteerd worden, voor die tijd zijn zij echter gevlucht. Mij achterlatend in de open lucht in de tuin van een ziekenhuis. Een medewerkster van dit ziekenhuis, bracht me gelukkig naar familie van haar, waar ik tot 1946 verbleef. Mijn ouders -levend uit de oorlog teruggekomen - dachten dat ik niet meer in leven was. Dank zij het Rode Kruis, ben ik weer met ze herenigd. Maar in plaats van blij te zijn waren, was ik als een vreemde voor hen. Ik leefde toch niet meer!! Deze verstandhouding is tot hun overlijden zo gebeven. Dit is maar een verkorte versie. In de meeste gevallen is het aantrekken van een deskundige, net niet hetgeen wat kan helpen. Zo een half jaar geleden ben ik tot Zikna

toegetreden. Dit omdat ik juist door mijn ervaring en mijn kennis in staat ben onze ervaringen met deze mensen uit te wisselen en van gedachten te wisselen. Dit kan tot zeer goede resultaten leiden. Alhoewel succes nooit verzekerd is, blijkt toch dat de verschillende personen erg blij zijn met een, één op één gesprek. Ik schroom dan ook niet om mijn verhaal te vertellen, omdat men zo vertrouwen kweekt. Mijn probleem wordt zo mijn kracht. Ik voel me hier heel prettig bij, en dat merk ik ook aan deze personen. Van mijn kant ben ik altijd bereid, een gesprek met mensen aan te gaan die daar behoefte aan hebben. Voor informatie is een email naar de stichting Zikna voldoende.



Hans Rosenberg
Contactpersoon
verzorgingsinstellingen Zikna

Kleine Ziknatjes

Het hof van Eden in Amsterdam?

Dat klinkt gek maar het is waar. Een van de Zikna clients is geweldig met een schildersezels en penseel. Hij schilderde een kleurrijk doek van het Gan Eden, het hof van Eden. Het werd een doek met rijke kleuren, veel rust en azuurblauw water. Onze pastoraal werker raakte er helemaal in vervoering van. De schilder streek over zijn hart..... Het staat nu bij Shmuel thuis. Zo is de ideale wereld gelukkig altijd dichtbij.

Een klapper in Veenendaal.

De leerlingen van het Ichthus college gaan in april broodjes verkopen ten bate van Zikna. Dit komt tot stand door en dankzij twee enthousiaste docenten van deze school. Dit zijn de heren Drs. C. van den Heuvel en D. Laban. Wij hebben al een goede band met deze school. Pastoraal werker Shmuel Katz gaf er al verscheidene gastlessen. In het volgend nummer laten we u wat beelden zien van deze dag die we gaan opluisteren met beelden van Israel en mooie muziek. En natuurlijk hoera voor de leerlingen.

MAAK KENNIS MET HET

NIW

Of u nu middenin het Joodse leven staat of er alleen zijdelings bij betrokken bent; om het NIW kunt u niet heen. Eerst zien dan geloven? Neem een proefabonnement op het NIW en betaal voor 10 nummers €10,-.

10 NUMMERS VOOR

€10,-

www.niw.nl



Colofon:

Ziknaton is een driemaandelijke uitgave van de stichting Zikna. Het is een samenvoeging van het woord Zikna met het hebreeuwse woord lton, wat krant betekent.

Eindredacteur: S. Katz BTh
Vormgeving en Productie: Falconcept, Garderen
Zikna is een stichting met KvK nr 50191098.
Zikna is een ANBI.

Ons adres is:

Neerkanne 28 1082BH Amsterdam
tel 06-18679934 fax 0204042316
shmuelskatz@gmail.com.
www.zikna.nl

Abonnementen:

Donateurs ontvangen het blad automatisch per (e)mail.

Donaties en giften:

U kunt zich aanmelden als donateur door:
1. zich op de website aan te melden als donateur
2. het strookje in te vullen en op te sturen aan Zikna per post of email.



Onze hartelijke dank,
C. Abram
Penningmeester Zikna



Aanmeldingsstrookje

Naam

Adres

Postcode.....

Email adres.....

Telefoon.....

Woonplaats.....

Hierbij meld ik me aan als donateur van Zikna, en machtig ik de stichting Zikna om per maand kwartaal

<input type="checkbox"/> 5 euro	<input type="checkbox"/> 25 euro
<input type="checkbox"/> 10 euro	<input type="checkbox"/> 50 euro
<input type="checkbox"/> 18 euro	<input type="checkbox"/> 100 euro

Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is.
over te maken op rekening **43 02 96 002 t.n.v Zikna.**

Ik heb geen email dus ik ontvang de nieuwsbrief gaarne per post.*
(*indien van toepassing graag aankruisen en opsturen)

Automatische machtiging

Hierbij machtig ik de stichting Zikna om op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktobereuro af te schrijven van mijn rekening.....t.n.v.te..... en over te boeken naar **rekening 43 02 96 002 t.n.v. Zikna.**

(Plaats)..... (datum).....
Handtekening:.....