



Lev Tahor een zuiver hart.

Het is achter in de middag, het loopt tegen de schemering, het is al veel minder donker dan eind december omstreeks deze tijd. Mijn pad brengt mij naar een van onze cliënten die onlangs te horen heeft gekregen ziek te zijn. Hij heeft een ziekte die helaas veel van hem zal vragen. Samen praten we over kracht, over moed, over hoop en vertrouwen.

Ook lezen we enkele zinnen uit mizmor (psalm) 51. Daarin zegt koning David: O god u schiep in mij een zuiver hart en schiep in mij een klare geest. Werp mij niet weg van voor u aangezicht en neem uw gewijde geest niet van mij

weg. Op deze woorden is een nigun een melodie gecomponeerd welke ons meeneemt naar ons zelf, naar het puntje waar we het spirituele bijna tastbaar zien worden. Samen zingen we die nigun. Daarmee zeg ik alles wat ik die middag wil aanreiken.

De kamer vult zich met een sfeer van hoop en van verlangen. Er is meer moed gekomen om te vechten. Het bevestigt mij weer in mijn gevoel dat de bron van troost van zingeving van warmte in ons allemaal aanwezig is. Zolang we maar verbonden blijven met ons zelf dan vinden we ook troost. Zikna heeft die boodschap kunnen brengen, we hebben veel tevreden cliënten en daar zijn we Hasjem dankbaar voor.

Gedurende de afgelopen maanden heeft Zikna meer structuur gekregen. Zikna heeft haar plaats gekregen binnen joods Nederland. Dat is ook bevestigd in recente afspraken met de joodse gemeente Amsterdam. Ondertussen gaan wij verder, met een nieuwe uitvoering van Music en spirit waarvan op blz. 3 enkele fotos, met een hele fijne bijeenkomst t.g.v toe bijwat en een nieuwe training voor onze vrijwilligers (zie foto). Ook



De training van onze vrijwilligers op 10 februari

loopt ons David lezingen programma heel goed met gedurende deze winter een aantal lezingen verspreid

door het hele land. Na pesach komen ook de momenten waarop wij stilstaan bij de jaren 40 – 45. Dit jaar zal ik –namens de joodse gemeente Amsterdam - de week voor de mei herdenking in Polen zijn samen met een joodse groep, afkomstig uit geheel Nederland. In de volgende nieuwsbrief schrijf ik hierover meer. Het benieuwt mij hoe ik dat zal ervaren, maar nog meer wat mij dit zal aanreiken aan begrip, maar speciaal ook aan zingeving ten behoeve van u allen. Een moeilijke opdracht maar een waardig doel.

Als u deze regels leest zal het om en nabij Pesach zijn. Het feest van de bevrijding. Zikna moet doorgaan met niet alleen die bevrijding te herdenken maar ook te bevestigen. Wij blijven bevestigen dat een ieder die moeite heeft met het verleden, vaak toch zo nauw verbonden met de neergang van wat eens trots joods Nederland was, recht heeft op steun, op begrip en op jiddisje warmte, gegeven van lev tahor tot lev tahor van het ene zuivere hart tot het andere.



Mevr. drs. E. Wiegman op een bijeenkomst ten bate van Zikna in Rotterdam.

Een bijzondere avond in Veenendaal



Zikna organiseert op 3 juni een avond in Veenendaal, in Maranatha (bijgebouw van de Julianakerk) aan de Prins Bernhardlaan. **Aanvang:** 1930 uur. **Thema:** Herdenken in 2023 onder Koning Willem Alexander. Hoe gaan we er mee om? Aan de avond werken mee de Tweede Kamerleden drs. C. Dik-Faber en dr. R. Bisschop, beiden woonachtig in Veenendaal, de Avond wordt voorgezeten door mevr. drs. Esmé Wiegman voormalig Tweede Kamerlid voor de CU en lid van het comité van aanbeveling van Zikna. Ter inleiding wordt een powerpoint presentatie verzorgd door drs. C. van den Heuvel (docent aan het plaatselijke Ichtus college) over joods Veenendaal in WO 2.

Ziknaton

Geachte lezer,

Het is met enige regelmaat, dat Shmuel Katz en ik elkaar tegen het lijf lopen in Joods Buitenveldert. Gewoon tijdens het boodschappen doen bij de kosjere winkels, of zomaar in het voorbijgaan. We wonen allebei in een zijstraat van de Van Boshuizenstraat. Shmuel bij de Buitenveldertselaan, ik bij de Europaboulevard.

Altijd fijn om elkaar te zien en de ongekunstelde spontaniteit en het enthousiasme van Shmuel te ervaren. Maar vaak als we elkaar tegenkomen dwalen mijn gedachten onwillekeurig af naar een tijd, die meer dan een halve eeuw achter me ligt en naar een omgeving, die optimaal contrasteert met Joods Buitenveldert. Namelijk Veenendaal, de plaats waar Shmuel Katz het levenslicht zag.

En voor mij de plaats, waar de familie Van Engelenburg woonde. De familie, waar ik van voorjaar 1943 tot aan de bevrijding in mei '45 was ondergedoken en waaraan ik mijn leven te danken heb. Bij een Christelijke plaats als Veenendaal denk je niet aan religieus Joods leven. Maar het was toch de plek, waar Leo Katz, de vader van Shmuel die na de Kristalnacht in 1938 vanuit Duitsland naar Nederland kwam in 1940 zijn onderkomen vond bij de familie Van Essen. Een buitengewoon aardig, inspirerend echtpaar, dat jarenlang de spil vormde van het Joodse leven in



Het Christelijk Lyceum Veenendaal neemt nog steeds een bijzondere plek in in het leven van onze pastoraal werker

Veenendaal. Samen met die familie dook Shmuels vader onder. Na de oorlog vestigde Leo Katz zich in Veenendaal met zijn vrouw, waar, zoals gezegd Shmuel werd geboren en opgroeide als tweede van vijf kinderen. Shmuel ging daar ook naar het Christelijk Lyceum. Een opmerkelijk verhaal is, dat de leiding van dat lyceum haar Joodse leerling dermate goed gezind was, dat het echte menselijke geraamte, dat zich in het biologielokaal bevond, werd vervangen door een plastic exemplaar. Shmuel, een Cohen zijnde (afstammeling van de priesterstam van Aron) is het niet toegestaan met een dode of overblijfselen van een dode onder één dak te verblijven. (Zie Leviticus 21 ,1 -4) Maar dit zegt ook iets over de achtergrond van Shmuel Katz. Want behalve, dat de eerder genoemde familie van Essen heeft bijgedragen aan de vorming van Shmuel op het gebied van - chesed - naastenliefde - had ook het bijzondere liefdevolle en gulle karakter van de Veenendaalse bevolking haar invloed op Shmuel. De bekendheid van Shmuel met de Christelijke en algemene wereld vanuit zijn eigen achtergrond maakt dat hij maar al te goed Joden begrijpt, die ver van het Jodendom af staan. Ik wens hem toe, dat hij zijn waardevolle en bezielde werk voor de Stichting Zikna nog vele jaren mag voortzetten.



*Johan Sanders,
Mede-Veenendaler*

Een bijzondere donateur

Onlangs vond op een woensdagochtend een bijzonder moment plaats. Een van degenen die Zikna heeft leren kennen is Mevrouw Nettie Engers. Mevrouw Engers is Sjoa overlevende en gebruikt heel veel van haar tijd en energie ten behoeve van anderen. Na eerst vrijwilligster in het Hospice te zijn geweest is ze nu vrijwilligster voor Beth Shalom en voor Zikna. Sjabbatochtend is zij heel veel in de Gerard Dou sjoel. Daarnaast steunt zij Zikna ook met haar gehele hart. Hier op deze foto overhandigt zij een machtiging aan onze penningmeester de heer Coen Abram. Als er ooit is gezegd Giving with a smile dan geldt het wel voor Nettie.

Nettie, toda raba en ad 120.



Nettie en Coen

Spirit and Music 2

Zikna heeft een uniek lezingen aanbod wat wij presenteren als de David lezingen serie. Daarnaast gaat Zikna ook op de muzikale tour. Dat doen wij met ons programma Spirit and Music. In september 2011 presenteerden we het eerste deel hiervan dat was gewijd aan de nigoeniem (melodieën) van de hoge feestdagen. In december 2012 lanceerden we spirit and music 2. Dit programma brengt veel melodieën van shabbat. Het wordt uitgevoerd door zanger en gitarist Steve Schwarz samen met onze pastoraal werker Shmuel Katz. Naast goed kunnen praten en meevoelen komt een goede stem soms ook van pas. Ook programma's uit deze serie kunnen naar u toe worden gebracht. Wij zijn er klaar voor.



Kennismaking

Sally Porter,

Recent heeft Zikna kennis gemaakt met mevr Sally Porter. Sally heeft een heel bijzonder verhaal. Sally heeft in korte tijd drie keer een beroerte en twee keer een hersenbloeding gehad. Ze lag in het ziekenhuis. Op een dag voelde ze als het ware iets ontploffen in haar oog. Toen bleek dat haar linkeroog helemaal omhoog geschoten was. Het oog zat helemaal dicht. De kansen dat dit ooit weer goed zou komen waren vrijwel nihil. Zoals zij vertelt: de doctoren wisten niet wat ze zagen toen ik kwam voor controle. "You should have been blind". Maar zoals Sally zegt. Ik geloof niet dat God bestaat ik weet dat hij er is. Ik lag op mijn bed en zei: Hashem ik ben pas 47 jaar oud geef mij nog een kans, het is te vroeg om nu te

gaan. Hashem heeft mij toen nieuw leven gegeven om mij een kans te geven het beter te gaan doen. Ik voelde hoe twee engelen bij mij waren daar in de operatiekamer. Ik voelde me rustig en beschermd.

Als dank wil ik nu naar Israel gaan zodra ik weer mag vliegen om hasjem in Jerusalem bij de kotel te bedanken.

Sally heel veel gezondheid toegewenst we hopen dat je die bijzondere spirituele reis spoedig kunt gaan maken.

Dankjewel

Mogen wij u voorstellen: Skanfonds.

Wij zijn het Skanfonds heel erg dankbaar voor de subsidie die aan Zikna is gegeven. Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen.

Vanuit katholieke inspiratie steunt Skanfonds organisaties – zoals Zikna – die zich richten op de zorg voor kwetsbare mensen en versterking van de sociale cohesie. Skanfonds heeft aan de "wieg" van Zikna gestaan. Dank u wel en veel succes met alles wat u doet.

skanfonds

geeft mensen de kans

Stichting Zikna

Naar nieuw Elan in zorgend Joods Nederland

Ziknaton is een uitgave van de stichting Zikna. Het is een samenvoeging van het woord Zikna met het hebreeuwse woord lton, wat krant betekent.



Onze hartelijke dank,
C. Abram
Penningmeester Zikna

Colofon:

Eindredacteur: S. Katz BTh
Vormgeving en Productie: Falconcept, Garderen
Zikna is een stichting met KvK nr 50191098.
Zikna is een ANBI.

Ons adres is:

Neerkanne 28 1082BH Amsterdam
tel 06-18679934 fax 0204042316
shmuelskatz@gmail.com.
www.zikna.nl

Abonnementen:

Donateurs ontvangen
het blad automatisch
per (e)mail.

Donaties en giften:

U kunt zich aanmelden als donateur door:

1. zich op de website aan te melden als donateur
2. het strookje in te vullen en op te sturen aan Zikna per post of email.



Aanmeldingsstrookje

Naam
Adres
Postcode.....

Email adres.....
Telefoon.....
Woonplaats.....

Hierbij meld ik me aan als donateur van Zikna,
en machtig ik de stichting Zikna om per maand kwartaal

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 5 euro | <input type="checkbox"/> 25 euro |
| <input type="checkbox"/> 10 euro | <input type="checkbox"/> 50 euro |
| <input type="checkbox"/> 18 euro | <input type="checkbox"/> 100 euro |

Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is.
over te maken op rekening **43 02 96 002 t.n.v Zikna.**

- Ik heb geen email dus ik ontvang de nieuwsbrief gaarne per post.*
(*indien van toepassing graag aankruisen en opsturen)

Automatische machtiging

Hierbij machtig ik de stichting Zikna om op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktobereuro af te schrijven van mijn rekening.....t.n.v.te.....
en over te boeken naar **rekening 43 02 96 002 t.n.v. Zikna.**

(Plaats)..... (datum).....
Handtekening:.....

