

Stichting Zikna

Naar nieuw Elan in zorgend Joods Nederland

Ziknaton is een uitgave van de stichting Zikna. Het is een samenvoeging van het woord Zikna met het hebreeuwse woord Iton, wat krant betekent.



Onze hartelijke dank,
C. Abram
Penningmeester Zikna

Colofon:

Eindredacteur: S. Katz BTh
Vormgeving en Productie: Falconcept, Garderen
Zikna is een stichting met KvK nr 50191098.
Zikna is een ANBI.

Ons adres is:

Neerkanne 28 1082BH Amsterdam
tel 06-18679934 fax 0204042316
shmuelskatz@gmail.com.
www.zikna.nl

Abonnementen:

Donateurs ontvangen het blad automatisch per (e)mail.

Donaties en giften:

U kunt zich aanmelden als donateur door:
1. zich op de website aan te melden als donateur
2. het strookje in te vullen en op te sturen aan Zikna per post of email.

Aanmeldingsstrookje

Naam Email adres.....
Adres Telefoon.....
Postcode..... Woonplaats.....

Hierbij meld ik me aan als donateur van Zikna, en machtig ik de stichting Zikna om per maand kwartaal

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 5 euro | <input type="checkbox"/> 25 euro |
| <input type="checkbox"/> 10 euro | <input type="checkbox"/> 50 euro |
| <input type="checkbox"/> 18 euro | <input type="checkbox"/> 100 euro |

Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is.

over te maken op rekening **NL89 ABNA 0430 2960 02 t.n.v Zikna.**

Ik heb geen email dus ik ontvang de nieuwsbrief gaarne per post.*
(*indien van toepassing graag aankruisen en opsturen)

Automatische machtiging

Hierbij machtig ik de stichting Zikna om op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktobereuro af te schrijven van mijn rekening.....t.n.v.
en over te boeken naar **rekening NL89 ABNA 0430 2960 02 t.n.v. Zikna.**

(Plaats)..... (datum).....
Handtekening:.....



Ziknaton



Stichting Zikna

Naar nieuw Elan in zorgend Joods Nederland



Pesach en de vijfde beker

Binnenkort vieren we weer de seder avond. We herdenken de uittocht uit Egypte. We staan stil bij bijzondere thema's zoals vrijheid, opdracht, idenditeit en betekenis. De hele avond is doorspekt met rituelen die daar op wijzen. Tijdens de avond drinken we 4 bekers wijn. Er is ook een 5e beker wijn die schenken we in voor de profeet Elija waarvan traditie zegt dat hij eens zal komen om de verlossing uit de diaspora aan te kondigen. Als kinderen was het altijd spannend voor ons. Misschien gaat hij dit jaar komen. Bij sommige grote tsadikim (zeer rechtvaardigen) komt hij altijd. Helaas is hij nog niet gekomen. Maar die beker wijn dan? Vaak bewaren we die tot overdag

als we bij terugkomst uit de synagoge juist die beker nemen om daarmee de maaltijd te beginnen. Daar zit ook een symboliek achter. Wie weet hoe lang de nacht zal duren, één ding is zeker, hij eindigt eens en dan als het dag wordt voor het gehele joodse volk dan zullen we bij het volle licht samen met de profeet Elija het glas heffen. Dat idee sluit aan op de missie van Zikna.

Wij willen ook het einde van die duisternis zijn. Onze organisatie is die dronk, vol van smaak, van inspiratie en begrip aan het einde van de nacht. Sommigen hebben de nacht gelukkig kunnen afsluiten op 5 mei 1945 anderen gingen er langer mee door en een enkeling beleeft dat nacht gevoel helaas soms nog steeds.

Elija is ook degeen die God ontmoette in een intense aandachtige stilte. Een moment waarop alles stopte teneinde de spiritualiteit haar gang te laten gaan. Zikna brengt dit deze dagen in praktijk. Wij organiseren op 6 mei in Rotterdam een avond van betekenisvol herdenken. Een

avond waarop we niet alleen samen praten over herdenken nu in 2014, straks in 2019 en 2024 maar ook over het feit dat we daar mee iets moeten doen. Ook gaan we eind mei naar Polen. Shmuel Katz begeleidt andermaal een groep. Een gezelschap dat oog in oog wil staan met de tastbare herinneringen aan een hele donkere tijd. Deze mensen willen afsluiten, voelen maar ook herdenken. Hopelijk gaan zij het enorme gevoel van verlies en rouw omzetten in wil en zin om te leven. Dat lijkt moeilijk maar de ervaring van verleden jaar heeft geleerd dat dat kan.



Channa van Leeuwen en Nathan Schrover

Kennismaking Channa van Leeuwen

Velen van u hebben al eens kennis gemaakt met onze vrijwilliger Nathan Schrover. Welnu onlangs hadden we een heel leuk nieuwtje. Nathan heeft besloten om te gaan trouwen met Channa van Leeuwen. In de loop van de komende zomer zullen zij samen onder de choepa staan in Amsterdam. Nathan is onlangs van Almere naar Amsterdam verhuisd. Nu gaat hij weer verhuizen. Nathan wij wensen je toe dat dat voorlopig echt de laatste keer is.

Richard Frankfort, fondsenwerver Zikna, woonachtig in Drente.

Het voorstel van rabbijn Katz om te helpen in fondsenwerving voor Zikna verraste mij. Een eenvoudige vraag, een zakelijke afspraak. Voor mij betekent het iets meer. Mijn naam verbindt mij met de geschiedenis van Joods Amsterdam. Uiteindelijk is mijn familie buiten de Joodse gemeenschap geraakt. De Joodse achtergrond probeer ik samen met mijn vrouw Annet weer een plek te geven. En door te geven aan mijn vijf tienerdochters, waarvan de oudste inmiddels zelfstandig woont. Drie á vier dagen in de week werk ik voor een hulporganisatie, o.a. als landenmanager voor projecten in Israël. Zo werf ik fondsen voor steun aan Sjoa overlevenden die alja maakten uit Oost-Europa. Bijzonder om mij daarnaast in te zetten voor zorg onder Joodse mensen in Nederland.

Hoe ben je met Zikna in contact gekomen?

Al jaren ontvangen wij de wekelijkse NIK nieuwsbrief. Na een oproep voor vrijwilligers voor een reis van Zikna maakten mijn vrouw en ik kennis met rabbijn Katz. De reis ging niet door, wel zijn we inmiddels vrienden geworden.

Vind je Zikna belangrijk?

Veel Joodse mensen in Nederland leven geassimileerd en missen de verbinding. Ze dragen wel hun eigen verhaal mee. Zo kennen wij een oude dame die nu en dan op een Jom Tov (feestdag) bij ons aanschuift. Goed om mensen op te zoeken, te ondersteunen met een luisterend oor of advies. Zikna bereikt mensen buiten sjoel met jiddische nesjomme.

Waar denk je fondsen te vinden voor Zikna?

Ogen en oren open. Soms zijn er algemene fondsen, bijdragen uit kerken. Ik hoop Zikna te verbinden met diverse groepen. Als je op school, of met een 'struikelstenen'

Kennismaking Els en Chaim Nadri



Chaim en Els Nadri

Nog een heel bijzonder stel. Dat zijn Els en Chaim Nadri uit Veenendaal. Zij zijn gastheer en gastvrouw voor onze bijeenkomsten in Veenendaal. De bijeenkomsten in Veenendaal groeien. Onze groep wordt steeds groter. Als we op een gegeven moment naar een grotere oplek moeten gaan uitzien dan is dat een geweldig compliment voor de Nadris. Chaim en Els hartelijk dank. Toda raba.

project in de stad bezig bent met herinneren, zou het dan niet mooi zijn de 'levenden' van vandaag te ondersteunen?

Is de afstand met de Randstad geen probleem voor je?

Nee hoor, In heel Nederland rijd ik zonder 'tom-tom' zo overal naar toe.

Heb je een target?

Ik ben blij met elke substantiële bijdrage voor Zikna. Mensen bezoeken is intensief werk, uitbreiding zou goed zijn. Mijn target? Bijdragen aan een verdubbeling van mogelijkheden. Helpt u mee voor € 25.000 extra ondersteuning per jaar?



Richard Frankfort,
Fondsenwerver

Pastorale vorming

Sinds het vorige najaar doceert onze pastorale werker ook pastorale vorming. Hij doet dit aan het Nederlands Israelitisch Seminarium. Vier studenten worden getraind om zich nog meer in te zetten voor de pastorale zorg binnen Joods Nederland. Voor Shmuel Katz vormen deze lessen steeds maar weer een boeiende uitdaging om de theorie te verbinden met het gedachtegoed van het jodendom. Het jodendom leert zo ontzettend veel over de binnenste lagen van ons eigen ik. Tijdens de lessen wordt onderzocht of we een brug kunnen slaan tussen beide disciplines. Een unieke uitdaging met ongetwijfeld een heel speciaal resultaat.



Op 8 april trad Shmuel Katz samen met zanger-gitarist. Zimri Haas op in Nijkerk in het kader van de Israelcursus van Christenen voor Israel. In de Jerusalem zaal vertelden en zongen ze over pesach. Het was een groot succes Belangstelling? Klik dan aan: **zikna/presentaties/ music and spirit.**



Uit de praktijk

Hierbij introduceren wij een nieuwe column in onze nieuwsbrief. U vraagt zich af wat gebeurt er nu eigenlijk in een Zikna gesprek. Daar gaan we u een klein boekje van open doen. Een van de eerste dingen die Zikna vrijwilligers toepassen is het Rimon concept. Rimon is het Hebreeuwse woord voor granaatappel. De joodse overlevering stelt dat er net zoveel pitjes zijn in de granaatappel als er geboden zijn in de Tora, nl. 613.

Een gebod staat voor betekenis, inhoud, zingeving en inspiratie. Wij geloven dat een granaatappel dan ook met haar felrode kleur een bijzondere boodschap komt brengen. Overal en altijd is inspiratie en zingeving mogelijk. Waarom? want er zijn blijkbaar zo ontzettend veel mogelijkheden in deze wereld om hiertoe te komen.



Daarom zeggen wij tegen het Ziknateam: Wees inventief, denk geïnspireerd na over en met je gesprekspartner. Er is zeker wel een connectie te leggen met

iets diepers en mooiers. Kijk hoe je die ene plek vind bij je gesprekspartner. Maar ook: Jij bent zelf ook een rimon Jij hebt van binnen ook ontelbaar veel mogelijkheden om te komen tot een connectie met die ander. Ga daarvoor. Dat is de grondslag van onze nieuwe benadering of terwyl: de rimon methode. De volgende keer meer.

Veenendaal 7 april 2014 - een kort verslag

Zikna organiseerde op 7 april j.l. een bijzondere avond in Veenendaal. Het thema was herdenken in 2024. Om iets over half acht opende avondvoorzitster Esmee Wiegman deze happening. Na een muzikaal intermezzo gaf zij het woord aan de burgemeester van Veenendaal de weleerwaarde heer Mr. A. W. Kolff. Uit zijn woorden bleek speciaal de warme sympathie die bij hem leeft voor het werk van Zikna. Vervolgens presenteerde Drs. C. v.d. Heuvel docent aan het Ichthus college een power point over joods Veenendaal in de oorlog. Vele huizen waar onderduikers hebben gewoond passeerden de revu alsmede de groten van het Veenendaalse verzet. Al wandelend en fietsend door Veenendaal kom je heel veel tegen wat aan die tijd herinnert. Daarna gingen de drie sprekers uitgebreid in op het thema van de avond. Dat waren de twee Veenendaalse tweede kamerleden Drs. Carla Dik-Faber (CU) en Dr. Roelof Bisschop (SGP) gevolgd door "onze" Shmuel Katz. Na de pauze was er gelegenheid tot discussieren met de sprekers. Toen was het de



Mr. A. W. Kolff



Drs. C. v.d. Heuvel

kans voor het publiek om iets bij te dragen. De avond werd afgesloten met een bijdrage van CU jongere Stephan Meijers en een stijlvol **Osse Sjalom** (schep vrede) begeleid met gitaarmuziek. Een ding was duidelijk voor ieder die er was. Herdenken van de Holocaust blijft belangrijk, tevens vragen de slachtoffers en hun nazaten om steun door en van Zikna. Zikna blijft nodig.



Anne Frank

Deze nieuwsbrief verschijnt kort voor 6 mei. Op 6 mei vindt een Zikna avond plaats in Rotterdam. Op die dag wordt een stekje van de Anne Frankboom aan Rotterdam aangeboden. Die avond is ook om de financiële basis van Zikna te vergroten. Dat doen we ook in geest van Anne Frank. Anne Frank zei immers over geven:



"Geef zelf wat er te geven is!
En altijd is er wat te geven,
al is het ook maar vriendelijkheid!
Niemand is nog van geven
aan geworden!"